



organiseert in samenwerking met



Uilenwandeling met een staartje Zaterdag 24 februari 2018

Zin in een mysterieuze avondwandeling?

*Dan gaan we samen op zoek naar uilen en hun prooien
in Daknam! (vernieuwd parcours)*

We gaan opnieuw op zoek naar de meest mysterieuze nachtvogels in onze streek. Langs de route die we gaan afleggen leven steenuil, kerkuil en bosuil. Hopelijk kunnen we ze horen en misschien zelfs zien! We proberen ook enkele muizen te vangen en terug vrij te laten. Muizen zijn de favoriete maaltijd van de kerkuil en de bosuil.

Waar en wanneer?

Zaterdag 24 februari 2018
We verzamelen om 19u30 aan de kerk van Daknam,
Daknam-dorp, 9160 Lokeren

We starten met een korte inleiding over uilen,
gevolgd door een wandeling van 4 km.
Het einde is voorzien rond 22u30.
Vooraf inschrijven is niet nodig.



Voorzie stevige schoenen,
aangepaste kledij aan de weersomstandigheden,
een fluo-vestje en een bescheiden zaklamp. De route is nog
steeds in Daknam maar we trekken, in vergelijking met vorige
jaren, meer het veld in.



Voor meer info:

Frank Schram	0486 58 07 09	frank.schram@hotmail.com
Claudia Piens	0495 33 84 09	piens.claudia@gmail.com

<http://www.uilenwerkgroepwaasland.be>

<https://www.facebook.com/uilenwerkgroepwaasland>